

Uitnodiging huwelijkstoerusting

We willen jullie hierbij van harte uitnodigen om deel te nemen aan een viertal huwelijks- toerustingsavonden die vanuit onze gemeente Middelburg-Zuid worden georganiseerd. Het huwelijk is door God ingesteld en is zó mooi maar tegelijk ook zó kwetsbaar, dat we graag met jonge koppels (van 0 tot en met 12,5 jaar getrouwd) willen nadenken over hoe God het huwelijk heeft bedoeld en ingesteld.

Tijdens de eerste avond gaat het onder andere over huwelijk en relatie in Bijbels licht en de vijf talen van de liefde. De volgende avonden zullen zich vullen met o.a. het echt kennen van elkaar, doorbrengen van tijd met elkaar en huisgodsdienst.

De avonden zijn duidelijk *niet* probleemoplossend van aard, we denken samen na over jullie huwelijk.

Theorie en actieve opdrachten zullen elkaar afwisselen tijdens de avonden.

- De avonden staan gepland op DV. 11 oktober, 15 november, 10 januari en 21 februari.
- De avonden worden op een nader te bepalen locatie georganiseerd door Johan Maljaars en Walter van Beek. Hierbij zullen ook hun echtgenotes aanwezig zijn.

Als christelijke gemeente hebben we elkaar nodig. Zeker als het gaat om het huwelijk dat in de media en maatschappij zo onder druk staat.

Daarom staat tijdens deze avonden de Bijbel centraal en het 'alzo zegt de HEERE.' Tijdens deze avonden is er genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken met elkaar. Van harte welkom!

Aanmelden kan via mail: j.maljaars@gergemiddelburgzuid.nl voor DV. vrijdag 5 juli 2024.

We zien uit naar jullie aanmelding!

