

Van de Generale Synode 2022 van de Gereformeerde Gemeenten

Beste catechisanten,

Jullie krijgen deze brief omdat de Generale **Synode** van de Gereformeerde Gemeenten, jouw kerk dus, heeft vergaderd. Op 14 en 15 september, op 12 en 13 oktober 2022 en ook op 15 februari 2023. Vijf dagen. Misschien ben je wel een beetje **nieuwsgierig** naar wat er allemaal besproken is. Dat willen we je graag vertellen. In deze brief gaat het vooral over onderwerpen die voor jullie, **jongeren** van de gemeente, belangrijk zijn.

Toekomst

Wat is de Generale Synode? Het is een **vergadering** van dominees en ouderlingen uit het hele land. Zij spreken met elkaar over zaken die landelijk worden geregeld. Het **zendingswerk** bijvoorbeeld gebeurt vanuit het geheel van onze Gereformeerde Gemeenten. Dat geldt ook voor het werk onder het **Joodse volk**. En ook is er een landelijke opleiding voor predikant, de **Theologische School** in Rotterdam. Nu noemen we direct al een paar onderwerpen die belangrijk zijn voor jou. Waarom? Wel, de synode ziet ernaar uit dat er ook in de toekomst zendingswerkers zijn, dat er predikanten worden opgeleid, dat er mensen zijn met liefde voor het Joodse volk. De werkers van nu zullen een keer terugtreden, bijvoorbeeld om hun leeftijd of gezondheid. **Wie komt er voor hen in de plaats?** De Heere Jezus zei al dat we moeten bidden om nieuwe dominees. Weet je dat de Heilige Geest vaak juist op jonge leeftijd liefde geeft voor de Heere en Zijn dienst? We hopen dat Psalm 143:10 (ber.) ook in jouw hart leeft of gaat leven: *Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.* De dienst van de Heere is een **liefdedienst!**

Over al deze zaken kun je ook lezen in kerkelijke bladen, zoals De Saambinder, Paulus, Israëlbode, Daniël, De Evangelist, Silas en De Noodklok. Misschien ken je al deze namen niet. Vraag er thuis maar naar en lees maar in deze **bladen**. Ook dat kan liefde geven tot de dienst van de Heere en tot de kerk waar je bij hoort.

Betrouwbare vertaling

Tijdens de synodevergaderingen staat natuurlijk het **Woord van God centraal**. Alles in de kerk moet gaan zoals de Heere het in de Bijbel zegt. Net als op de vorige synode is er ook over de Bijbel zélf gesproken. Misschien vind je het gewoon dat je een Bijbel hebt in de eigen taal. Maar, weet je dat er veel talen in de wereld zijn waarin de Bijbel nog niet (helemaal) is vertaald? Tijdens de synode werd bekendgemaakt dat de Bijbel in de Una-taal, een taal op Papoea, af is. Daar is heel veel jaar aan gewerkt! De mensen daar zijn er erg blij mee.

Wij hebben al heel lang de **Statenvertaling**. Dat is ook een geschenk van de Heere. Het is de meest betrouwbare vertaling in het Nederlands. De synode beseft ook dat de taal van de Bijbel vaak anders is dan de taal uit je schoolboeken, en zeker dan de taal in je appjes. Sommige woorden begrijp je niet, omdat ze niet meer worden gebruikt. Andere woorden begrijp je verkeerd. Vijf mensen, die bij de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) werken, kijken daar heel nauwkeurig naar en veranderen wat nodig is. Enkele predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten helpen daarbij. Bij dat belangrijke werk hebben ze de leiding van de Heere nodig. En, blijven jullie wel **trouw** uit je Bijbel lezen en bidden om het werk van de Heilige Geest? Want de Bijbel is het middel waardoor God zondaren bekeert. Begrijp je de Bijbel soms niet? Lees de tekst dan nog eens, neem er de tijd voor, pak er een verklaring bij. En, stel vragen aan je vader of je moeder, als je die nog mag hebben, of aan een ouderling, een leraar, een kind van God. Bid boven alles om het licht van de Heilige Geest. Dat heb je nodig, net als de Moorman uit Handelingen 8.

Actuele vragen

De synode heeft er ook over nagedacht hoe we belangrijke onderwerpen kunnen **uitleggen**, speciaal aan jullie. Denk maar aan het werk van de Jeugdbond. Er is ook een commissie Catechese. Deze maakte nieuwe methoden voor de catechisaties die in veel gemeenten wordt gebruikt. Het is ook de bedoeling dat er over belangrijke en **actuele vragen** rond het geloof podcasts worden gemaakt, die je via danielonline.nu kunt gaan beluisteren. Dat vraagt natuurlijk wel wat tijd, maar een synodecommissie gaat ermee aan de slag. We vinden het erg belangrijk dat je **betrouwbare informatie** krijgt over de Bijbelse leer.

In verschillende kerken is er onrust over de vraag of vrouwen dominee, ouderling of diaken mogen worden. Je kunt daarover lezen in het RD. Of het gaat over de vraag of twee mannen of twee vrouwen een relatie mogen aangaan. Jullie leven in een samenleving waarin dit laatste normaal is. Maar, je belangrijkste vraag is en blijft: Wat wil de Heere? Zulke vragen hebben te maken met het **gezag van de Bijbel**. Dat is ook voor onze gemeenten een heel belangrijk punt. Daarom zoekt de synode naar iemand die zich daarin nog meer gaat verdiepen. En daarover ook wel voor jullie bruikbare, uitleggende informatie moet verschijnen.

Tijdens de synode is ook besproken hoe we onze **principes uitleggen** aan de wereld om ons heen. In coronatijd stond er soms zomaar een cameraploeg bij een kerk. Wat zeg je dan? Of predikanten werden gevraagd om mee te werken aan een programma op de radio of zelfs de televisie. Je begrijpt dat we een Bijbels standpunt daarover heel belangrijk vinden. De Gereformeerde Gemeenten zoeken de media **niet actief** op, zo is opnieuw uitgesproken. Als de media ons benaderen, stellen we eerst de vraag of het een programma is waar we echt, vanzelf met Gods hulp, ons standpunt in rust kunnen uitleggen. In allerlei wereldse praatprogramma's lukt dat bijna niet. Maar als er een goede gelegenheid is, willen we graag uitleg geven.

Tekenen van de tijd

Zo hebben we wat verteld over de synode. Deze vergadert elke drie jaar. De volgende keer is in D.V. 2025. Wat er in de tussenliggende tijd zal gebeuren, weten we niet. Wie had kunnen denken dat er na de vorige synode een coronacrisis zou uitbreken? En een oorlog in Europa? We noemen zulke gebeurtenissen wel **tekenen van de tijd**, ofwel waarschuwingen dat de wereld voorbijgaat en dat de Heere Jezus zal wederkomen. Wat is de vraag toch belangrijk of je daarvoor bereid bent. Kun je God ontmoeten? Zijn je zonden afgewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus? Er komt veel op jullie af, ook een stroom van informatie en berichtjes. Maar, luister vooral naar de berichten van de Heere. Hij heeft het **behoud** van zondaren op het oog. Daarom gaf Hij Zijn Zoon op deze wereld. Laat het, met de tollenaar in de tempel, elke dag je ernstige **gebed** zijn: O God, wees mij zondaar genadig.

Met hartelijke groeten,



Ds. J.M.D. de Heer (secretaris van de synode)